

## ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, αν θα άξιζε να διαθέσει χρόνο, προκειμένου να μπει σε διαδικασία απαντήσεων σε κάποιους, που θα έδινε ίσως σε αυτούς τους κάποιους <<αξία>> και θα τους έκανε, να νοιώθουν μεγάλοι και σπουδαίοι συνδικαλιστές. Από την άλλη όμως θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι κάποιοι, ότι εξαντλήθηκε η υπομονή μας. Κύρια όμως ότι δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία και τον αποπροσανατολισμό των συναδέλφων μας.

Πράγματι. Τον Δεκέμβριο του 2019 τολμήσαμε και βάλαμε ένα στόχο, που δεν είχε τολμήσει κανείς μέχρι σήμερα στην ιστορία της ΠΝΟ. Την αφύπνιση δηλαδή της Ομοσπονδίας ώστε να μπορέσει να μπει στην επόμενη μέρα, που έχει ήδη ξεκινήσει. Απαιτείται όμως, εκτός των άλλων, αλλαγή πολλών από τις μέχρι πρότινος συνήθειες. Σε αυτές ανήκει και η αντιμετώπιση που είχε ο <<δημοφιλής>> Αντώνης Νταλακογιώργος. Η αναγνωρισιμότητά του κτίστηκε, αφού έμεναν αναπάντητα από την πλειοψηφία όσα αφειδώς και χωρίς μέτρο έλεγε και έγραφε κρίνοντας τους πάντες και τα πάντα αλλά και για όσα πολλά παρέλειπε να πράττει από τις αρχές της δεκαετίας του 80, όντας από τότε Πρόεδρος μιας μεγάλης και ιστορικής Ένωσης. Της Ένωσης Ναυτών. Η κατάσταση αυτή όμως τελειώνει, γεγονός το οποίο θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί.

Αναρωτήθηκε άραγε ως παλιός συνδικαλιστής, πόσοι Έλληνες εργάζονταν ως ναυτικοί όταν πρωτοέγινε Πρόεδρος και πόσοι έχουν παραμείνει σήμερα; Αισθάνεται πραγματικά υπερήφανος; Αισθάνεται πραγματικά δικαιωμένος με τους αγώνες του; Εκτός κι αν αρκείται στο να γίνονται οι αγώνες για επικοινωνιακούς λόγους με πολυσέλιδες αναλύσεις, καταγγελίες κρίσεις και επικρίσεις και οι επαναστάσεις να εξαντλούνται με ολιγόωρες καταλήψεις των γραφείων της ΠΝΟ, έως ότου βγουν οι σχετικές φωτογραφίες με τα πανό και τις αφισοκολλήσεις.

Αποσύραμε τη μέχρι πρότινος εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του σημερινού Γενικού Γραμματέα της ΠΝΟ, όταν αντιληφθήκαμε ότι οδηγούσε το τελευταίο διάστημα την Ομοσπονδία σε αδιέξοδο εις βάρος των συναδέλφων μας. Και δεν διστάσαμε να συγκρουστούμε μαζί του.

Επειδή ο Πρόεδρος των Ναυτών θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία και ιδιαίτερα στον χώρο, μας επικρίνει για γκάφες, λάθη, ερασιτεχνισμούς,

κατηγορώντας μας ότι για να απομακρυνθεί ο Χαλάς, προσφύγαμε στα Δικαστήρια. Τον πληροφορούμε λοιπόν ότι έτσι γίνεται στη Δημοκρατία. Οι θιγόμενοι καταφεύγουν στη προστασία της Δικαιοσύνης και αναμένουν δικαίωση, έστω και αν αυτή πάρει κάποιο χρόνο.

Όσο για τον τίτλο του ερασιτέχνη που μας αποδίδει, του απαντάμε.

Ναι, δεν είμαστε επαγγελματίες συνδικαλιστές!

Ναι, δεν περάσαμε συνδικαλιστικά σχολεία!

Είμαστε ναυτικοί και παραμένουμε! Και ναι! Ασχολούμαστε με τα κοινά με την ψυχή και το φιλότιμό του έλληνα ναυτικού και δεν θα γίνουμε ποτέ επαγγελματίες συνδικαλιστές. Στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους με ειλικρίνεια.

Έπρεπε, να είχε αντιληφθεί ο Αντώνης Νταλακογιώργος όλα αυτά τα χρόνια ότι τα συνδικαλιστικά σωματεία έχουν υποχρέωση να διαπραγματεύονται με τα αντίστοιχα εργοδοτικά με προτάσεις, αντιπροτάσεις, με ήθος και επιμονή ως ισότιμοι κοινωνικοί εταίροι. Άλλωστε γι' αυτό μας εμπιστεύτηκαν οι συνάδελφοί μας.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους εκπροσώπους της Πολιτείας απ' όπου κι αν προέρχονται. Θα μπορούσαμε, να περιμέναμε έξω από γραφεία για στήριξη και οδηγίες ή να εκλιπαρούμε για συναντήσεις, για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Όμως επιλέξαμε να έχουμε λόγο σοβαρό, υπεύθυνο και αποτελεσματικό χωρίς δεσμεύσεις ή εξαρτήσεις από κανέναν. Λογοδοτούμε μόνο στους συναδέλφους μας. Ίσως και να είναι αυτό που ενοχλεί. Ας μην λησμονεί ο Πρόεδρος των Ναυτών ότι δεν στήριξε ούτε καν την πρότασή μας για την ενίσχυση των μακροχρόνια άνεργων συναδέλφων μας με βοήθημα από τη Δωρεά Λάτση προς την ΠΝΟ. Αντίθετα το υπονόμωσε δημοσιεύοντας αβάσιμες διαιρέσεις, προκειμένου να καταλήξει σε τιποτένια ποσά.

Για αυτό λοιπόν για μια ακόμη φορά δεν μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η τελευταία βαρύγδουπη ανάλυση Νταλακογιώργου, ενώ φαίνεται ότι στρέφεται κατά <<Δικαίων και Αδίκων>>, **ΔΕΝ** προτείνει στο <<Διά Ταύτα>> την αντικατάσταση Χαλά ώστε να βγει η Ομοσπονδία από το αδιέξοδο. Βάζει όρους και προϋποθέσεις αυτοπροσδιοριζόμενος ως ο μοναδικός εκφραστής της αλήθειας. Πετάνει δηλαδή τη <<μπάλλα στην εξέδρα>>. Ταυτίζεται ξεκάθαρα μαζί του.

Θα έπρεπε να αναρωτηθεί ο Αντώνης Νταλακογιώργος, πως ήταν τα πλοία όταν πρωτοέγινε Πρόεδρος, πως είναι σήμερα, πως θα είναι αύριο για να καταλάβει ότι η εποχή Χαλά πλησιάζει και τυπικά στο τέλος και

δεν μπορεί κανείς να σταματήσει αυτή την εξέλιξη. Διαφορετικά θα εξακολουθεί να ζει στην απομόνωση της Ομοσπονδίας και να προσπαθεί εναγωνίως να κάνει αισθητή την παρουσία του με πυκνογραμμένες ανακοινώσεις και καταγγελίες, που δεν χωρούν ούτε στα όρια της εκτύπωσης.

Για άλλη μια φορά εκτέθηκε με όσα έγραψε.

Την επόμενη φορά ας σκεφθεί ότι <<κρείττον του λαλείν το σιγάν>>.

Πειραιάς 12 Νοεμβρίου 2020

Οι Πρόεδροι της πλειοψηφίας της Διοίκησης της ΠΙΝΟ

Εμμανουήλ Τσικαλάκης  
Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.

Μιχαήλ Πατζαράκης  
Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ.Ε.Κ. Ε.Ν.

Ευάγγελος Δανομάρας  
Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ν.

Ελευθέριος Σαριδάκης  
Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ – ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Ε.Ν.

Χρήστος Κωστός  
Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ε.Ν.

Βασίλειος Παναγιωτόπουλος  
Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ Ε.Ν.

Αριστείδης Καρκούλιας  
Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Ν.

Ιωάννης Νησωτάκης  
Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑΥΤΩΝ Μ/Σ, Π/Κ & Ο/Γ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ν